

AFLEVERING 9

RADIOLOOG & HOBBY  
Lucien Duijm

Sporten, verzamelen of sterren kijken? In deze rubriek vraagt de redactie radiologen naar waar zij energie en plezier uithalen naast hun werk. Aflevering 9: radioloog Lucien Duijm wil alle landen van de wereld bezoeken.

**Naam:** Lucien Duijm  
**Leeftijd:** 58 jaar  
**Werkplek:** Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen  
**Woonplaats:** Eindhoven  
**Thuis:** Getrouwd, 3 kinderen

**Je verzamelt landen. Hoe ben je daar ooit mee begonnen?**

'Als jongetje van een jaar of 7 bladerde ik altijd door de Bosatlas. Favoriet waren de kaarten van Europa en Zuid-Amerika, met elk land een andere kleur. Vanaf die leeftijd dacht ik: als ik de kans krijg om al die landen te kunnen bezoeken...

Overigens gaat het mij niet alleen om landen afvinken of bezoeken. Af en toe werk ik mee aan een zorg- of veiligheidsproject, met name in Afrikaanse landen, en ik steun kleinschalige hulporganisaties. Wij mogen ons zo gelukkig prijzen dat we in het veilige Nederland wonen. Vaak hoor ik bewoners in conflictgebieden dat het niet vanzelfsprekend is dat ze veilig buiten kunnen lopen of de volgende dag halen, met of zonder voedsel.'



Bwindi, Oeganda



Labilela, Ethiopië

**Bestaan er officiële registers om dit bij te houden?**

'Nee, wel kun je op diverse sites invoeren hoeveel landen je hebt bezocht. Op de site landenverzamelaars.nl hebben zich 16.123 personen aangemeld. Ik sta hier op de 43<sup>e</sup> plaats! Als ik alle landen bezocht heb, begin ik misschien wel weer opnieuw. Je vergeet ook af en toe wat je reeds hebt bezocht. Ik stond een keer op een imposante heuvel in Jordanië. Vond het er heel mooi. Bleek dat ik er 21 jaar geleden ook al had gestaan.'

**Hoe plan je deze hobby naast je drukke baan als radioloog? Gaan al je vakantie-dagen eraan op?**

'Ja. Met een beetje plannen en gebruikmakend van feestdagen, kan ik per jaar acht tot tien weken *on the road* zijn. Naar minder courante landen zoals Irak, Somalië of Zuid-Soedan reis ik alleen, maar anders ook graag met echtgenote, of als

gezin met drie kinderen, of alleen met de oudste, die ook gek is op reizen. Reizen is heerlijk, maar soms kom ik vermoeder terug dan voor de reis. Dat is een beetje afhankelijk van het type bestemming.'

**Mooiste reis?**

'Bijna alle landen hebben wel iets unieks. Het zuiden van Algerije is fenomenaal. Schitterende kleuren en hoge bergen midden in de eindeloze woestijn, met links en rechts een Toeareg op een kameel. Maar je kunt me ook een week neerzetten bij de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Het mooiste bouwwerk voor mij is het Angkor-complex in Kampuchea (Cambodja). De gaafste stad om rond te dolen is Jakarta. Ik verlies me graag in de, steeds meer verdwijnende, kampongs met het lokale leven en de open riolen, met verspreid door de stad herinneringen aan ons koloniale verleden. Het helpt ook wel dat

ik me redelijk kan redden in het Bahasa Indonesia.'

#### Kunnen mensen je reizen volgen?

'Ik houd in een databestand bij welke landen en plaatsen ik in welk jaar heb bezocht, in combinatie met honderdduizenden foto's. Af en toe plaats ik een fotootje op Facebook.'

#### Wat zijn je meest opmerkelijke herinneringen?

'Soms is het lastig om een land binnen te komen, soms juist om eruit te komen. In 1990 eindigde ik in Sri Lanka in de bak omdat mijn visum was verlopen door een logistieke fout. Een achteroom van me, die daar een groot liefdadigheidsproject leidde, heeft me eruit gekregen. Hij heeft me direct op een vlucht naar Bangkok gezet.

In 1992 reed ik een maand op mijn motor door Bolivia. Vlak voor het einde van de trip ging dat ding kapot. Heb de motor toen kunnen laten vastbinden achter op een vrachtwagen. Die vrachtwagen zat vol met sinaasappelen van vrouwen die naar een markt gingen. Toen bleek dat de laadklep was opengetrild en de helft van de lading, duizenden en duizenden sinaasappelen dus, over een afstand van vele kilometers over de zandweg lagen verspreid. Midden in de nacht in de vrieskou moesten we die dingen oprapen.

Ik had het toen wel even gehad met het motorrijden. Maar een paar dagen later vloog ik naar een stadje midden in de Amazone en kwam daar een winkeltje tegen waar ze, tja, motoren verhuurden. Dus ik weer op de motor. Ik reed het stad-

je uit, zo midden door de jungle. Op een gegeven moment zag ik een grote witte vogel voor me, midden op het pad. Ik pakte mijn fotocamera, maar vlak voor ik afdruckte, werd dat beest gegrepen door een krokodil. Ben meteen teruggereeden en heb de motor ingeleverd, ben toen maar naar de lokale bioscoop gegaan.'

#### Zijn er ook landen die niet mogelijk zijn?

'Je kunt alle landen bezoeken. Ik heb er nu 173 van de 196 gehad. Nog 23 te gaan dus, waaronder 11 eilandjes en staten in de Stille Zuidzee. Dat is een beetje eilandhoppen en dus goed te doen. Maar ook nog bijvoorbeeld Haïti; even wachten tot de internationale troepenmacht daar wat orde op zaken heeft gesteld. Noord-Korea heb ik ook nog te gaan. Het Amerikaanse consulaat in Amsterdam raadde me aan om dat land pas als laatste te bezoeken, want anders krijg ik mogelijk geen visum meer voor de VS.'

#### Wat vindt je omgeving van je hobby?

'Mijn echtgenote en in mindere mate ook de kinderen vinden het wel fijn als ik een keertje klaar ben met het gereis naar exotische bestemmingen waar je eigenlijk als toerist niet gevonden wil worden. Sommige bestemmingen kunnen risicovol zijn, maar ik zeg altijd 'onkruid vergaat niet'. En tot nu toe is het altijd goed gelopen.

#### Heb je nog andere hobby's?

'Tijdens mijn studie en opleiding had ik slangen en hagedissen. Eén slang is een keer zoekgeraakt. Die werd maanden later, echt waar, teruggevonden op de wc-bril van de benedenburen. De schoonmaakster wilde naar het toilet, maar de



Massawa, Eritrea

verlichting was kapot, en ze zag iets bewegen op het moment dat ze op de pot wilde gaan zitten. Beetje paniek, werd in het ziekenhuis gebeld tijdens mijn weekenddienst en ben met gezwinde spoed huiswaarts gekeerd om mijn *precious* te vangen.

Een andere slang ontsnapte vlak voordat mijn copromotor bij mij langskwam om over mijn onderzoek te praten. Vond 'm terug achter de koelkast, bij de warme motor. En er zat er ook een keertje een in mijn linnen boodschappentas, daar kwam ik achter toen ik bij de kassa van de Albert Heijn stond om af te rekenen. Maar nu al jaren geen reptielen meer. Andere hobby's zijn, niet lachen nu, het verzamelen van postzegels, munten en briefgeld, van over de hele wereld. Ten slotte doe ik aan hardlopen. Wel handig als het ergens op reis uit de klauwen loopt! ■

Joy Vroemen

#### Oproep: uw hobby in beeld

Hebt u een bijzondere hobby waar u graag over vertelt? Of een collega die maar niet uitverteld raakt over zijn of haar liefhebberij? Mail naar [memorad@radiologen.nl](mailto:memorad@radiologen.nl). De redactie neemt dan contact op.



Ngaparou, Senegal